



Don Kessing in zijn met aandenkens gevulde woning in Krommenie.

FOTO DIRK JONGEJANS

Don Kessing combineerde vechtsport met sierlijkheid

Het eerste grote pencak silattoernooi

Wim van Dijk
wvan.dijk@hdcmedia.nl

Waar bleef

In dit artikel komen mensen aan het woord die 25 jaar geleden in het nieuws waren. Vandaag is dat Don Kessing, organisator van een pencak silattoernooi in De Vang.

Krommenie * Don Kessing weet zich wis en waarachtig nog te herinneren dat hij een kwart eeuw geleden in de krant stond. Het was het eerste grote pencak silat toernooi dat hij organiseerde. Pencak silat (uit te spreken als pentsjak silat) is een combinatie van gevechtssport en sierlijkheid. Ook wordt het wel als een verzamelaarsnaam voor traditionele krijgskunsten omschreven. „Wij spreken vaker van een verdedigingskunst,” zegt de Krommenieër, die oorspronkelijk uit Nieuw-Guinea afkomstig is. Nadat hij eerst in Dordrecht had gewoond, bracht

zijn beroep van meetkundig landmeter hem vervolgens naar Krommenie. Zijn roots verklaren zijn bekendheid met pencak silat dat in Indonesië veel beoefend wordt. De Zaanstreek was toen nog een witte vlek wat de verdedigingskunst betreft. Daar heeft Kessing, na al die jaren nog steeds een gepassioneerd liefhebber van pencak silat, drastisch verandering in gebracht. Hij richtte een Zaanse afdeling op die inmiddels meer

dan tweehonderd leden telt. De stijl is manyang, dat wil zeggen wespenstijl. „Een wesp heeft een lenig onderlijf. Wij bewegen ook veel met ons onderlichaam.” En in 1989 was er dan dat Europees Kampioenschap dat plaatsvond in een sporthal. Natuurlijk moest hij daarvoor eerst toestemming verkrijgen van de internationale organisatie. Dat was geen probleem en zo kwamen er 250 sporters uit tal van Europese landen naar de Zaan-



Het knipsel uit De Typhoon van 2 maart 1989.

streek. „Ze werden allemaal ondergebracht bij de liefhebbers van de sport,” weet Kessing zich te herinneren. Was het een succes? Zeker wel, zegt Kessing, nog bijna nagenietend van de herinnering. Ten bewijze haalt hij een aandenken van de Oostenrijke Pencak Silatbond te voorschijn. Het is één van de talloze eerbetonen die in zijn kamer hangen. Oorkondes, een koninklijke onderscheiding en nog veel meer bewijzen van zijn betrokkenheid hangen aan de muur. Kessing is ook internationaal gezien een goede pleitbezorger van pencak silat. Hij stond aan de wieg van organisaties in België, Duitsland, Frankrijk. Je zou zeggen dat de sport vanwege de Hollandse

banden met Indonesië hier wat makkelijker ingang vindt, maar nee, ook de ons omringende landen liepen er warm voor. Sterker, er zijn inmiddels dankzij de inzet van de onvermoeibare Krommenieër ook takken in Californië en Florida ontstaan. Er zijn drie varianten pencak silat, vertelt Kessing. „De ene is keihard en daarbij mag je iemand overal raken, behalve op zijn hoofd. Dat is heilig bij ons. Bij die andere gaat het meer om de sierlijkheid. Bij de één mag je elkaar wel raken, bij de andere niet.” En toevallig staat er op 5 april in sporthal Trias weer een promotiedag op het programma. De hele dag kunnen belangstellenden er kennis nemen van demonstraties